

Workshops & activiteiten

- A Ingang
- B Entree Chinese Tuin
- C Verkoop kaarten Dim Sum + drankje
- D Aziatische Planten – Verkoop
- E Optreden Bao Trieu: drakendans, lintdans, Tai Chi, Kung Fu
- F Fotobooth
- G Stand Vrienden van de Hortus
- H Workshops Chinees Schilderen en Origami (kinderen)
- J Workshops Theeceremonie en Hanfu (kleding)
- K Workshop Ikebana (bloemschikken)
- L Speelhoek kinderen, o.a. danslinten maken, schmink, speeltuin, kleurplaten,
- M Film Bouw Chinese Tuin
- N Workshops kalligrafie en Aziatische tuinen
- P Plantenverkoop
- R Winkel
- U Uitgang
- V Verzamelpunt Lezing en Kalligrafie

- WC
- Eten en drinken
- EHBO
- Informatie
- Ticketuitgavepunt workshops
- Muziek

Doorlopende activiteiten:

- Chinese dans- en vechtsport: Kung Fu, Tai Chi, Leeuwendans, Draken-/lintdans - E
- Film Bouw Chinese Tuin (25min) - M
- Kinderactiviteiten: o.a. schminken, danslinten maken, kleuren - S
- Muziek
- Fotobooth - F



Op tijd MET ticket! Te verkrijgen bij		Locatie	Aantal plaatsen	T																															
				11.00				12.00				13.00				14.00				15.00				16.00				17.00				18.00			
				.00	.15	.30	.45	.00	.15	.30	.45	.00	.15	.30	.45	.00	.15	.30	.45	.00	.15	.30	.45	.00	.15	.30	.45	.00	.15	.30	.45	.00	.15	.30	.45
Kalligrafie	Demonstratie	T	40																																
Aziatische tuinen	Lezing	T	40																																
Chinees schilderen	Zelf doen	H	30																																
Hanfu (traditionele kleding)	Demonstratie	J	40																																
Origami	Zelf doen	H	30																																
Theeceremonie	Demonstratie	J	40																																
Ikebana	Demonstratie	K	40																																

17 MEI OPEN DAG



HORTUS BOTANICUS HAREN

Vandaag staat de Chinese Tuin in de schijnwerpers. In het afgelopen jaar is deze bijzondere plek met veel zorg hersteld. Nu schittert ze weer in volle glorie: **De Draak Danst Weer!**

De Chinese Tuin is een bijzondere parel in de Hortus: een plek vol rust, symboliek en schoonheid. Tijdens deze Open Dag kun je de harmonie tussen natuur en architectuur zelf ervaren. Wandel langs sierlijke paviljoens, de waterval en de drakenmuur, terwijl je geniet van Chinese cultuur, met live demonstraties verspreid door de tuin.

Ook buiten de Chinese Tuin is er van alles te beleven. Doe mee aan workshops rond Chinese ambachten, bekijk de korte film over de bouw van de tuin, geniet van Draken- en Leeuwendansen, kinderactiviteiten, en proef de heerlijke hapjes en drankjes.

De Hortus is groot, ideaal als je tussendoor gewoon even wilt dwalen, tot rust wilt komen of de prachtige planten wilt bewonderen.

Scan mij voor de digitale plattegrond en meer info over workshops en uitvoerenden



Activiteiten in de Chinese Tuin

- 1 **Duizend Dingen Paviljoen:**
Thee-ceremonie accessoires, Origami Expositie
- 2 **De Tuin van de Kunst van het Thee maken:**
Ikebana bloemstuk
- 3 **Het Eiland van de Geliefden:**
Traditionele Chinese kleding
- 4 **De Stenen Boot:**
Chinese muziek
- 5 **Het Honderd Bloemen Paviljoen:**
Expositie Kalligrafie en Chinese Schilderkunst
- 6 **Het Paviljoen van de Azuren Wolk:**
Voordracht Chinese gedichten
- 7 **Het Hof van het Eeuwige Voorjaar:**
Tai Chi, Kung Fu, Leeuwendans
- 8 **De Tuin van de Levendige Lente:**
Penjing expositie
- 9 **Het Hof van de Verwelkomende Welriekheid:**
Dimsum + drankje
(Toegang alleen met betaalbewijs, te verkrijgen buiten de tuin!)



Dankzij een groot legaat van
Reinder Sterenberg
(1955-2021)

een oud-biologistudent en
groot liefhebber van de Mingtuin,
danst de Draak weer!



Wandelroute



Help ook mee de Hortus te laten bloeien!

We houden deze prachtige Hortus en de Chinese Tuin in stand met minimale middelen. Jouw bijdrage in de vorm van een financiële gift of vrijwilligerswerk is bijzonder welkom. Bij de uitgang kun je een donatie geven of je aanmelden als vrijwilliger!